



NCOK

Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring "Cornelius" sinds 1929



Kringleiders ontmoeten elkaar

2 juni j.l. was het Militair Revalidatiecentrum het toneel van ontmoeting van kringleiders van Christelijke ontmoetingskringen bij defensie. Na een lunch op het terras waarin we kort konden kennis maken met elkaar, was er een opening met gebed en samenzang. Johan de Vos begeleidde ons op gitaar. Vervolgens een korte overdenking in het thema opwekking. Tenslotte zijn er dit jaar 7 kringen gestart/herstart. O.a. 't Harde, Apeldoorn, Curacao, Doorn, Oirschot, Hilversum en Schiphol. We waren met 13 personen. Zeer bemoedigend was dat Leon Hartevelt na zijn bestralingen nog binnen kwam lopen om de getuigenissen uit de kringen, gebed en samenzang mee te maken.

1

GEMEENSCHAP

Handelingen 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap

2

DISCIPELSCHAP

Matteüs 10:42 En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft

3

EVANGELISATIE

Handelingen 8:4 Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende.



Conferentie Christen-zijn bij defensie

Op 19 en 20 juni
Huize Beukbergen
Amersfoort



Summer Adventure retreat 21-26 aug.

Een week lang
outdoor activiteiten
in Bulgarije met
Christen Militairen



Kringleiders-ontmoeting 8 sept.

Het schip de
Friendship staat
garant voor een fijne
ontmoeting

**Rassemblement International
Militaire Protestant 2017, 21-6-'17
t/m 26-6-'17**

Méjannes-le-Clap, Frankrijk
Dit is echt een buitenkansje. Van defensie kan je ook nog eens 2 bezinningsdagen via DIDO terug krijgen. Kosten zijn €200 all inclusive. Zelf het vervoer is geregeld met een touringcar. Ingrediënten zijn: Gezelligheid, lachen, cultuur, sportief, formeel, diepgang, muziek, confrontatie en geloof. En dit alles in de prachtige omgeving van de Sevens.

All inclusive houdt in dat we in een Duits tentenkamp slapen, maar ik kan je verzekeren als we in de avondkoelte voor de tent met een drankje en gitaar aan het zingen zijn dat daar geen hotel tegen op kan.

Ben je warm:
[Opgave en inschrijven](#)



**GETUIGENISSEN 'Run to Jesus'
van een Marechaussee**

Door Johan

Ik was altijd op zoek naar... iets nieuws. Voetbal.... van actief spelend lid, tot bestuurslid en alles wat daar tussen zit, was mijn grootste bezigheid. Dag en nacht klaar staan voor "mijn" club. Als er ergens gaten vielen in de organisatie, Johan stapte er wel in. Het heeft me mooie herinneringen gebracht, maar het was voor mij, achteraf gezien, ook inhoudsloos

.....
Thuis was er verbazing. "Wat ga je doen?"..."Jij...?"
"Ik ga 10 dagen Bidden & Vasten. 10 dagen op zoek naar God."



VOORZITTERS COLUMN WAAROM GAAN DE VOLKEN TEKEER?

KTZ Niels Woudstra

Westerlingen krijgen steeds vaker een ongreepbaar, onprettig gevoel over hun veiligheid en hun toekomst. Verruwing van de maatschappij, afbrokkelende solidariteit, corruptie, onevenwichtige politieke leiders, migratiestromen, hernieuwde dreiging aan de oostzijde van Europa, instabiliteit in het zuiden en terroristische aanslagen maken dat mensen steeds vaker somberen over hun lot en over de toekomst. Volken en hun leiders gaan tekeer in wat soms een versnellende negatieve spiraal lijkt te zijn. Voor ons, militairen, komt dit soms heel dichtbij, zeker als we op uitzending gaan.

De vraag is: is er nog wel hoop voor de toekomst? Zelfs degenen die heilig geloofden in het goede in de mens beginnen te twijfelen.

Kenners hebben in de titel van deze column de eerste regel van Psalm 2 herkend. Hopelijk word je nu geprikkeld om die erbij te pakken! Niet alleen spreekt deze Psalm over de oorzaak waarom de volken tekeer gaan, maar reikt ook het antwoord aan: een prachtige vooruitwijzing over Degene die komen zou. Ja, er is hoop!

