

Nieuwsbrief NCOK #1 2019



Beste broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus

Een NCOK nieuwsbrief in een nieuw jasje. Simpel en overzichtelijk.

Graag willen we als NCOK als een platform zijn waarvan Christenen bij defensie gebruik kunnen maken. We willen vooral dienstbaar zijn en samen met jou zoeken naar een gezamenlijke visie binnen de wil van God.

Deze nieuwe nieuwsbrief willen we gebruiken om deze visie te delen en samen met jou bij te stellen. Het is een spannende tijd waarin we zien dat God krachtig wil werken en waarin Hij ons wil gebruiken voor de bouw van Zijn Koninkrijk bij de Krijgsmacht. Onze visie is gefundeerd in Christus en heeft drie pijlers t.w. Gemeenschap, Discipelschap en Evangelisatie.

Door onze visie met je te delen en jou te betrekken in de daaruit voortkomende plannen hopen wij op een krachtige eenheid en verbondenheid in het lichaam van Jezus Christus.

Gemeenschap

En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap Handelingen 2:42

Gemeenschap, eigenlijk onze 'core-business'. Christelijke kringen op kazernes. Zie voor meer informatie: <http://www.ncok.nl/ncokkringen/>

Wij geloven in kleine kringen, de wijze waarop de eerste gemeente samenkwam:

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. Handelingen 2: 46, 47

Je zou kunnen zeggen: 'het is makkelijk om Christen te zijn in je kerk of thuis, maar we geloven dat de Heer ons juist Christen wil laten zijn op ons werk.'

Heb jij je nog niet aangesloten bij een kring of er is er geen op jouw kazerne? Bid daar dan voor en vraag de Heer wat Zijn wil is?

Nieuwsbrief NCOK #1 2019



Sluit je aan of start een kring (de NCOK wil je helpen) en ervaar de rijkdom van Zijn Koninkrijk als broeders en zusters uit verschillende denominaties gaan samenkomen. Ervaar hoe het is als er specifiek voor jou omstandigheden gebeden gaat worden. Dit is de start van iets dat veel dieper gaat en dat Jezus ons heeft voorgedaan: Discipelschap

Discipelschap

En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, _voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Mattheus 10: 42

Dit thema hebben wij ten volle omarmd omdat Jezus het onszelf heeft voorgedaan. We geloven dat we door discipel te zijn en discipelen te maken er iets gaat veranderen in ons eigen hart waardoor de wereld gaat zien wie Jezus Christus is.

Daarom is er een Toerustings-commissie(TC) samengesteld binnen de NCOK. Dit zijn Brenda, Reina, Debby, Anne en Gerco. Zij doen een 2-jarige training bij de Navigators als leiders in discipelschap.

In de eerste plaats hebben wij gesteld dat bij ons als bestuur en TC het discipel zijn van Jezus zichtbaar moet zijn in ons leven.

Verder heeft een ieder van ons een mentor en een discipel. Dit principe willen wij op een Bijbelse wijze gaan doorgeven en jou uitnodigen en uitdagen om dit ook te doen. Vanuit deze wandel met Jezus geloven wij dat er vermenigvuldiging gaat komen.

De discipelschapsprincipes zullen in modules gegeven gaan worden op de Toerustingsdagen (eerstvolgende 6 en 7 september).

Een ieder die een module heeft gehad wordt uitgedaagd om deze principes toe te passen en door te geven in zijn of haar omgeving. Dit is een 'Train de trainer-principe' wat volgens ons misschien wel het belangrijkste principe is wat Jezus heeft laten zien: Zijn liefde vermenigvuldigen!

Evangelisatie

Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. Handelingen 8:4

Nieuwsbrief NCOK #1 2019



De NCOK is per jaar op een kleine 30 kazernes zichtbaar in de hal van de eetzaal. Ons evangelisatie-team is zeer klein en ervaart grote druk, maar ook een enorme zegening. Door dit werk hebben we met veel ongelovigen het evangelie mogen delen en Bijbels en flyers mogen uitreiken. Als we evangeliseren gaan we minimaal met 2 personen. We merken dat we een sterke band met elkaar opbouwen. Tijdens de gesprekken proberen we vooral respectvol te luisteren naar de persoon, maar ook naar dat wat de Heer ons wil zeggen. Soms sluiten mensen zich spontaan aan bij een kring of starten een kring. Zo zijn we op dit moment bezig met het opstarten van een kring in Roosendaal, Vught, Eindhoven en Volkel. Zo zie je dat evangelisatie ook een vorm van discipelschap is en dat er mensen aan de Gemeente worden toegevoegd. Heb je interesse of wil je een keer meegaan check dan onze agenda: <http://www.ncok.nl/agenda/>

Tot slot

Wij houden van Jezus en daardoor ook van mensen, ongelovig, anders-gelovig en gelovig, omdat Hij eerst van ons gehouden heeft. Jezus is met innerlijke ontferming bewogen over jou en je medemens.

Ons gebed is dat dit een gezamenlijk werk wordt. Weet je niet waar God jou voor roept dan willen wij samen met jou en een geopende Bijbel en in gebed op zoek gaan. Jouw hartsverlangen is genoeg. God doet de rest met Zijn Geest door jou heen vanuit Zijn genade.

Gods zegen,

Bestuur NCOK

Niels, Willem, Kees en Nathan