

Nieuwsbrief NCOK oktober 2019



Beste broeders en zusters

Deze nieuwsbrief willen we gebruiken om onze visie samen met jou te delen. Het is een tijd waarin we zien dat God krachtig werkt en waarin Hij ons wil gebruiken voor de bouw van Zijn Koninkrijk binnen de Krijgsmacht.

Onze visie is gefundeerd in Christus en heeft drie pijlers t.w. Gemeenschap, Discipelschap en Evangelisatie.

Deze nieuwsbrief bestaat uit deze 3 koppen waarin wij als NCOK graag de toerusting als leiders in Discipelschap aanprijzen.

Leotien de Zoete, kringleider op het ministerie, verteld iets over haar trip naar Bulgarije en Leo Roijackers over zijn tocht op de Harley naar Lourdes en uiteraard hopen wij op jouw komst naar de [NCOK-ontmoetingsdag op 16 november](#) a.s.

Door onze visie te delen en jou te betrekken in de daaruit voortkomende plannen hopen wij op een krachtige eenheid en verbondenheid in het lichaam van Jezus Christus.

zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Rom.12: 5

Discipelschap

Wij geloven in een opwekking van geloof in Christus bij de Krijgsmacht!

Wij geloven in (kleine)groepen waar oog is voor elkaar!

Wij willen met de Heer een huis te bouwen wat echte verandering brengt!

Dit alles onder het motto:

- Dream big
- Start small
- Go Deep

In 2018 is een groep Christenen bij Defensie een leiderschapstraining in discipelschap gestart.

Dit team volgt de LEF learning Community bij de Navigators. Dit is een training van 2 jaar met 4 weekenden/trainingsevents.

NCOK 'CORNELIUS'

SAVE THE DATE ONTMOETINGS-DAG NCOK 16 NOVEMBER 2019

Thema "Alles geven.."

Huize Beukbergen
16 november 2019
10:00 - 15:00

Opgeven via
contact@ncok.nl



WWW.NCOK.NL - CONTACT@NCOK.NL

Een vader over het verliezen van zijn zoon
Gelegenheid voor lofprijs en aanbidding



SINDS 1929

Nieuwsbrief NCOK oktober 2019



Waarom doen wij als NCOK deze training?

Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

Waarom zou jij deze training doen?

De LEF Learning Community is een leertraject van twee werkseizoenen waarin we samen met jou en andere teams onderweg gaan. In 4 trainingsweekenden ontdek je hoe je kunt bouwen aan militair kringwerk dat echte verandering brengt.

Door elk halfjaar een weekend tijd te nemen met elkaar, krijg je je visie scherp, heb je een plan van aanpak en kun je vooral gaan DOEN waar je in gelooft.

Meer weten of aanmelden: contact@ncok.nl



Evangelisatie

Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. Handelingen 8:4

De NCOK is per jaar op een kleine 30 kazernes zichtbaar in de hal van de eetzaal. Ons evangelisatie-team is zeer klein en ervaart grote druk, maar ook een enorme zegening. Door dit werk hebben we met veel ongelovigen het evangelie mogen delen en Bijbels en flyers mogen uitreiken. Als we evangeliseren gaan we minimaal met 2 personen. We merken dat we een sterke band met elkaar opbouwen. Tijdens de gesprekken proberen we vooral respectvol te luisteren naar de persoon, maar ook naar dat wat de Heer ons wil zeggen. Soms sluiten mensen zich spontaan aan bij een kring of starten een kring. Zo zijn we op dit moment bezig met het opstarten van een kring in Roosendaal, Vught, Eindhoven en Volkel. Zo zie je dat evangelisatie ook een vorm van discipelschap is en dat er mensen aan de Gemeente worden toegevoegd. Heb je interesse of wil je een keer meegaan check dan onze [agenda](#).

Gemeenschap

Leotien de Zoete, kringleider PKC in Den Haag, is onlangs aangehaakt bij 1 van onze evenementen, de Summer Adventure Retreat. Hieronder haar verslag:

Summer Adventure Retreat MMI, Bulgarije 16 t/m 25 augustus 2019

Op vrijdag 16 augustus vloog ik naar Sofia de hoofdstad van Bulgarije. In een vlaag van enthousiasme had ik mij aangemeld voor de Summer Adventure Retreat die georganiseerd werd door Military Ministries International (MMI). Ik had geen idee wat mij te wachten stond, maar de brochure sprak over "a journey through mountain peaks and ancient history".

Nieuwsbrief NCOK oktober 2019



Ook stond er dat de groep zou bestaan uit Christelijke militairen uit heel Europa en dat het programma veel bijbelstudiemomenten zou hebben. Dat klonk veelbelovend!

Ik werd op het vliegveld opgehaald door de organisator van de week de Rev. Grozdan Stoevski. Grozdan is de charismatische en onvermoeibare voorganger van de Holy Trinity Church in Sofia en de MMI-teamleider voor Europa. Samen met zijn team had hij een week voorbereid die bol stond van avontuur,

activiteiten, Bijbelstudie, leiderschapstrainingen, muziek en heel veel vriendschap. Een kleine greep uit ons programma: we zijn 3 dagen te voet door de bergen getrokken en hebben in een bergdorp overnacht bij mensen thuis. We hebben een prachtig orthodox klooster bezocht waar we een lunch hadden met de Abt. We hebben allemaal in onze eigen taal



worship liederen gezongen bij het kampvuur. En als afsluiting hebben we een dagtocht naar Filippi in Griekenland gemaakt, de stad waar Paulus zijn (Filippenzen) brief aan schreef. Hoe prachtig het land en hoe avontuurlijk de activiteiten ook waren, wat mij het sterkst is bijgebleven is de verbinding die wij door ons geloof hebben. De groep bestond uit 30 mensen uit 8 verschillende landen. Soms leek het grote Babylonische spraakverwarring met een vertaling van het Portugees, naar het Engels, van het Engels naar het Russisch en van het Russisch naar het Turks. Ondanks onze diverse achtergronden, cultuur- verschillen en andere blik op de wereld hadden we een grote verbindende factor en dat was Jezus. Hoe mooi was het om dit te mogen ervaren!

Leotien de Zoete

(Motor)Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela

Van 18 t/m 28 mei hebben Bert, Javelin en Leo een motor-Pelgrimstocht gemaakt naar Santiago de Compostela in NW Spanje. We rijden alle drie op een Harley Davidson Road King, dus de trip ging "3 Kings Pilgrimage" heten.

Leo (de Road Captain die alle routes maakte) had deze trip al lang op zijn bucket list staan en nu Bert vlak voor zijn FLO (functioneel leeftijdsontslag) stond en Leo vorig jaar al met FLO was gegaan, was het een ideaal moment om dit samen te doen als pensionado's.

KCT Aalmoezenier Javelin, eveneens een Harley Davidson enthousiast, heeft ons spiritueel begeleidt tijdens de trip. Javelin zorgde voor een aantal vragen, waar we over na konden denken.

Het werd een rit van 11 dagen inclusief 2 rustdagen (in Santiago en in Lourdes) en was 5000km in totaal. We reden dagelijks tussen de 550 en 600 km, dit betekent dat we gemiddeld 8 uur per dag op de motor hebben gezeten.

Nieuwsbrief NCOK oktober 2019



Een paar highlight per dag

Dag 1: Roosendaal naar Bayeux in Normandië. De Pegagus Bridge in Bénouville. Dit was feitelijk het eerste object dat werd bevrijd door Engelse para's en Commando's op 6 juni 1944.

Dag 2: via Mont Saint Michael naar het Commando monument in Saint Nazaire, waar op 28 maart 1942 (Operation Chariot) een Commando raid werd gedaan op de Duitse onderzeeboot haven en dokken.

Dag 4: Dinsdag 21 mei zijn we via de noordelijke Camino's (Pelgrimsroute naar Santiago) gereden, Bij het klooster van Via Lucis doedelzakspelers. KCTérs met militair historische Schotse roots in Santiago en een doedelzak, dat kon geen toeval zijn! We hebben deze reis dan ook unaniem bepaald dat toeval niet bestaat.

Dag 6: Op de route van de zuidelijke Camino's richting Léon, Burgos naar Najéra waar we wederom een overnachting hadden. Fantastische route!

Dag 7: Deze dag liep de route via Pamplona en daarna dwars over de Pyreneeën over de Col de La Pierre Saint Martin op 1800 m. Een dag om nooit meer vergeten in elk geval.

Dag 8: Lourdes. Een bijzonder verschil tussen Santiago de Compostela en Lourdes was, ondanks het beide Pelgrimsoorden zijn, dat de triestheid er in Lourdes van af straalde. Waar we een euforische omgeving hadden gezien in Santiago de Compostela was Lourdes een oord waar "hoop" de boventoon voerde. Veel mensen met een beperking die hopen op genezing of verlichting van hun kwaal tijdens hun bezoek aan de bron.

Dag 9: naar het dorp Oradour sur Glane. Daar is op 10 juni 1944 het complete dorp uitgemoord, als wraakactie op het Franse verzet door een eenheid van de 2^{de} SS Pantzerbrigade "Das Reich". Het dorp ligt er nog precies zo bij als na de brand die heeft gewoed om de sporen van deze "massacre te verdoezelen. Bizar verhaal en roept veel ethische vragen op.

Dag 11: De reisdag naar huis ging via de Franse- en Belgische Ardennen. Na vele kilometers op de motor te hebben gezeten hebben we nagedacht over de dingen die ons bezig houden in het leven.

Alhoewel deze tocht door de Pelgrims te voet of per fiets wordt gedaan, hebben wij als motorrijders het op onze Iron Horses gedaan en de road captain had gezorgd voor de "geseling" onderweg door vooral veel km's te rijden en door 9 rijdagen van 8 uur per dag op een motorzadel door te brengen. We voelden ons in elk geval ook een Pelgrim.

Kortom, zeker een aanrader voor diegene die dit ooit ook zou willen doen.

Bert, Javelin en Leo Roijakkers

[Een ingezonden brieft van een broeder bij de KMAR:](#)

Mijn beste vrienden hebben hun huis en baan achter zich moeten laten omdat ze zich geroepen voelen om in dienst van Jezus hulp te moeten verlenen in Zambia. Hun drijfveer is het volgende:

"In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here."

Nieuwsbrief NCOK oktober 2019



In de Bijbel (Mattheus 28) zegt Jezus tegen zijn discipelen: "Gaaf dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen". Alleen het onderwijs van de Heere Jezus Zelf en het doen wat Hij zegt, brengt nieuw leven in harten en levens van mensen. Wij ervaren het onze opdracht, onze missie om deze woorden van de Heere Jezus in Zambia vorm en inhoud te geven. Wij willen concreet onze bijdrage leveren aan het delen van het Evangelie en het tegelijkertijd voorzien in zorg en praktische hulp aan de minst bereikte, kwetsbare medemens.

Mocht je iets willen doen of bijdragen. Wees welkom op de website om Paul en Anette te volgen. www.missionzambia.com

Tot slot

Wij houden van Jezus en daardoor ook van mensen, ongelovig, anders-gelovig en gelovig, omdat Hij eerst van ons gehouden heeft. Jezus is met innerlijke ontferming bewogen over jou en je medemens.

Ons gebed is dat dit een gezamenlijk werk wordt. Weet je niet waar God jou voor roept dan willen wij samen met jou en een geopende Bijbel en in gebed op zoek gaan. Jouw hartsverlangen is genoeg. God doet de rest met Zijn Geest door jou heen vanuit Zijn genade.

Gods zegen,

Bestuur NCOK

Niels, Willem, Kees en Nathan