

Meer dan overwinnaars door Hem die ons kracht geeft

Word je geleid door de Geest of beweeg je in de kracht van de Heilige Geest?



Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

DEZE MAAND:

1. Kickstart voor (oud) militairen met PTSS
2. Alpha voor de Krijgsmacht start met een pilot op de Kromhout kazerne
3. Toerusting voor kringleiders bij Navigators Nederland

Bid mee met het NCOK-team, **dagelijks om 09.00 uur**, meedoen? [Klik hier](#)
Dagelijks in **'NCOK-aanbidding'** een overdenking en gebed

Kickstart programma

Kickstartprogramma NCOK slaat aan bij oud militairen met PTSS. Twee oud-collega's volgen nu een programma bij Stichting in de Vrijheid - verslavingszorg in Zeeland



Van 25 september tot 1 oktober vond de 2e kickstart plaats met (oud)militairen met PTSS of andere klachten.

In de prachtige omgeving van de Oosterschelde logeerden wij op een boerderij in Burgh Haamstede. In de omgeving van het prachtige duingebied van Schouwen Duivenland en de Oosterschelde kering hadden wij een actief programma: GPS-tocht, zwerftochten, keien-loop, 6-kamp, spelletjes-middag en een missie bij de lokale bakker. Buiten de fysieke aspecten was er geestelijke begeleiding vanuit Gods Woord.

Gedurende deze week werden lasten en trauma's letterlijk in het diepst van de zee gegooid. Iedereen ging verlicht naar huis en gekoppeld aan een buddy.

Zowel begeleiders als deelnemers zien uit naar de volgende editie in April 2021

In Januari a.s. zal een kickstartdag worden georganiseerd. Hou onze site in de gaten.

Voor vragen kan je mailen met Reina: reina@ncok.nl

<https://www.ncok.nl/kickstart-programma>

Bid mee met het NCOK-team, **dagelijks om 09.00 uur**, meedoen? [Klik hier](#)
Dagelijks in '[NCOK-aanbidding](#)' een overdenking en gebed



Alpha voor de krijgsmacht

in de Kromhout kazerne

Is er meer?

Voor wie rond loopt met allerlei levensvragen, nadenkt en kritische vragen durft te stellen. Voor wie kennis wil maken met andere collega's. En voor alle anderen: Welkom op het 'Is Er Meer?'-lunchuur (gratis)!

Dit lunchuur - uiteraard op 'gepaste nabijheid'- is de kennismaking met en introductie op de 'Alpha voor de krijgsmacht'.

Wanneer?

Woensdag 4 november 2020 van 12-13 uur

Waar?

In de Bar in gebouw V6, eerste etage, op de Kromhout kazerne in Utrecht.

Dit is dus in een wat langere eigen lunchtijd. Vraag aan je leidinggevende of je weer een

woensdag op de KHK mag werken. Kom wel op tijd, want een uur is zó voorbij. Mocht je niet kunnen maar ben je wel geïnteresseerd in een online versie van de 'Alpha voor de krijgsmacht', laat ons dat dan weten. Zie ook www.ncok.nl/alphavoordekrijgsmacht. Dit is een initiatief van diverse christenen van de NCOK-kring die op de Kromhout kazerne samenkomt. Kom het zelf ontdekken, samen met anderen!

Wil je meedoen met dit lunchuur, meld je dan aan via alpha@ncok.nl. Uiterlijk 2 november. Wil je meedoen met de kring op maandag of donderdag, of wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Esther Verdonk via EAH.Verdonk.FeIs@mindef.nl

<https://www.ncok.nl/alphavoordekrijgsmacht>

Bid mee met het NCOK-team, dagelijks om 09.00 uur, meedoen? [Klik hier](#)
Dagelijks in '[NCOK-aanbedding](#)' een overdenking en gebed



Learning Community

Navigators Nederland biedt ons een leiderschapstraining in discipelschap aan. Dit is een training van 2 jaar met 4 weekenden.

In de tussenliggende tijd heb je 2-wekelijks contact met je mentor.

Brenda, Reina, Debby, Anne, Gerco en Willem kunnen je meer vertellen over deze training.

Zij zeggen:

Wij geloven in een opwekking bij de Krijgsmacht!

Wij geloven in (kleine)groepen waar oog is voor elkaar!

Wij willen met de Heer een huis te bouwen wat echte verandering brengt!

Dit alles onder het motto:

- **Dream big**
- **Start small**
- **Go Deep**

In 4 trainingsweekenden ontdek je met een Defensie-team hoe je kunt bouwen aan militair kringwerk wat echte verandering brengt.

Door elk halfjaar een weekend tijd te nemen met elkaar, krijg je je visie scherp voor jouw bediening in Gods Koninkrijk, heb je een plan van aanpak en kun je vooral gaan DOEN waar je in gelooft.



Bid mee met het NCOK-team, **dagelijks om 09.00 uur**, meedoen? [Klik hier](#)

Dagelijks in '[NCOK-aanbidding](#)' een overdenking en gebed

Vernieuwing in je kringwerk nodig?

Bouw aan een Cultuur van Discipelschap!

Cultuur van Discipelschap

In dit trainingsevent komen de principes en praktijk aan bod die kunnen helpen bij het bouwen en onderhouden van een cultuur van discipelschap:

- Wat is een discipel eigenlijk?
- Wat vraagt het van mij om anderen te helpen groeien als discipel?
- Wat leren we hierin van Jezus en Paulus?

Learning Community

Dit trainingsevent is onderdeel van het tweejarige leertraject genaamd de 'LEF Learning Community'. Na discipelschap volgen nog drie trainingsevents over leiderschap, Gods missie en beweging.

De NCOK werkt samen met LEF om te bouwen aan een cultuur van discipelschap en missionair zijn onder christelijke militairen. Het eerste event over discipelschap is nu ook los te volgen: van harte welkom om aan te sluiten!

Aan het einde van het event heb je:

- 1 Met je team een heldere blik op jullie eigen kringwerk.
- 2 Praktische handvatten voor het bouwen aan een cultuur van discipelschap.
- 3 Een concreet plan van aanpak voor het komende half jaar.
- 4 Al je vragen kunnen stellen, daar is alle tijd voor!
- 5 Inspiratie opgedaan vanuit andere deelnemende leadersteams.

Doe je mee?

Datum: 6 - 8 november 2020

Tijd: vrijdag 12u - zondag 14u

Locatie: De Betteld, Aaltenseweg 11, Zelhem.

Prijs: Het event kost €195,- per persoon (verblijf + training)

Team: min. 2 - max. 7 personen.



Meer info of aanmelden? Mail: lef@navigator.nl

tot dan! **Team LEF**

<https://www.ncok.nl/navigators>

Bid mee met het NCOK-team, **dagelijks om 09.00 uur**, meedoen? [Klik hier](#)

Dagelijks in 'NCOK-aanbedding' een overdenking en gebed



Onze visie wordt zichtbaar in onze ambitie:

Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

Dit willen wij uitleven door binnen de Krijgsmacht discipelen te maken. God brengt zonen en dochters van vrede op ons pad. De Heer zegt: Blijf in dat huis en genees alle zieken die daar zijn. Bij collega's met PTSS gaat het hier vaak om diepe zielspijn. De Bijbel zegt 'waar één lid lijdt, lijden alle leden mee'. Daarom willen wij naast mensen staan en met hen mee lijden en mee huilen als het moet.

Wekelijks ontmoeten wij hen via skype, telefoon of fysiek. Twee maal per jaar gaan we op pad om een geweldige tijd te hebben en genezing te ontvangen van Hem die ons kracht geeft.

Wil je meer info over het kickstartprogramma? mail naar reina@ncok.nl

Alpha voor de Krijgsmacht is het middel om collega's uit te nodigen en net als Natanael tegen Petrus te zeggen: 'Kom en zie'. Nodig je collega uit voor de 'Is er meer - lunch' en laat je verrassen hoe levend het Woord van God is.

Wil je meer info over Alpha voor de Krijgsmacht? mail naar alpha@ncok.nl

Wij willen werven en trainen om uiteindelijk ingezet te worden. Ben jij die christen die ernaar verlangt om samen met de Heer te bouwen aan Zijn Koninkrijk binnen defensie?

Doe dan de 2-jaarlijkse training bij de Navigators Nederland. De NCOK betaald deels de kosten. Jouw investering is 4 weekenden en mogelijk jouw leven voor Koning Jezus.

Wil je meer info over toerusting? mail naar willem@ncok.nl

Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.



In ijver onverdrotten, vurig van geest, dient de Here."

Romeinen 12: 11

Bid mee met het NCOK-team, **dagelijks om 09.00 uur**, meedoen? [Klik hier](#)

Dagelijks in 'NCOK-aanbidding' een overdenking en gebed

