

Verslag Handen Ineen bijeenkomst 29 mei 2021 Rotterdam

Thema: Landmacht en Luchtmacht

Aanwezig: leiders en achterban van 24-7 gebed, NCOK, Rijksgebed, HCF, Bedrijfsgebed, Moluku for Israel, Prayer Impact

Doelstellingen van deze dag:

1. Jezus centraal
2. Versterking van de gebedsbeweging
3. Gebedsorganisaties relationeel verbinden
4. Visie voor ons land
5. Strategie voor 'landmacht en luchtmacht'
6. Gods Koninkrijk wordt gebouwd in onze harten

Programma en verslag:

- 10.00 Welkom, lofprijs en aanbidding  
**Michelle** verbonden aan de NCOK en huisgemeente Rott.Zuid: spreekt over 'Ken jouw chain of command', bevelstructuur.  
<https://www.ncok.nl/ken-jouw-chain-of-command/>
- 10.45 Inleiding door **Johan** 'landmacht en luchtmacht', zgn. 'Joint optreden'  
Johan spreekt over 2 Sam.5 waarin David wordt gezalfd over heel Israël.  
*Alle Filistijnen trekken tegen hem op. God zegt hem dat Hij David de Filistijnen in zijn hand zal geven en David verslaat hen bij Baal Perazim, is 'Heer van de doorbraak'. De volgende keer zegt God een tactiek toe te passen door een omtrekkende beweging te maken en pas toe te slaan als God zich openbaart als een zachte wind in de toppen van de Moerbeibomen. De Heer gaat zelfs voor hen uit en hij verslaat de Filistijnen opnieuw. Johan legt de link van Landmacht, David en zijn troepen, en de Luchtmacht, de Heilige Geest.*  
*Johan getuigt dat God al meerdere keren bij hem erop aandrong om profetisch te gaan bidden op specifieke plaatsen. Dat ook hij werd geroepen om Filistijnen tegemoet te gaan. Een strijd die wordt gevoerd in de Hemelse gewesten. Zo ervoer hij een sterke roep voor de Europoort en Rotterdam. Deze roeping begon op een specifieke plaats op de Maasvlakte. Hier bleek de oudste vuurtoren van Nederland te staan. Hij is hier met enkele mensen geweest om te bidden en moest daar een steen achter laten. Dit was er één van wel 100 kg. De steen moest hij ook wit maken. Dit zien we ook terug in Gods Woord. Dat na inname van land er een altaar wordt gebouwd van stenen. Later heeft hij nog veel profetische acties uitgevoerd in Rotterdam die werden opgevolgd door maanden lang wekelijks evangeliseren (opvolging van Landmacht na gedane acties van de luchtmacht) waarbij zij mochten constateren dat er grote doorbraken waren en overwinningen werden geboekt door Gods Geest tot eer en glorie van Jezus.*  
Johan gelooft dat Rotterdam/Europoort een plek is die eerst moest worden ingenomen. Dit is gedaan door onder meer zonden belijden voor zaken die in het verleden hebben plaatsgevonden, o.a. slavernij. Maar ook heden o.a. drugstransporten en human trafficking.
- 11.00 tot 12.15 uur **Willem** leidt het interactief gedeelte: tussen de liederen door Getuigen en praten over lokale initiatieven en visie. We zien verbanden en

ontdekken een lijn van werken die God nu simultaan doet in ons land.

**Rick:** is een jongeman in het aanbidningsteam. Komt al jaren bij Mies thuis in de huisgemeente in Rotterdam Zuid. Toen hij hoorde dat er zoveel duisternis rondom het eurovisie songfestival is ervaarde hij een diepe passie om daar te gaan evangeliseren. Hij verstuurde 1 whats-app wat resulteerde in een evangelisatie-campagne rondom het songfestival. Een week lang was het huis van Mies het 'commando-centrum' waar vanuit werd gebeden, gezongen en gegeten. Groepen uit alle denominaties van de kerk wisten dit huis te vinden. Zelfs de ambulance van 'Jezus Leeft' stond ineens voor de deur, maar ook teams uit de reformatorische hoek sloten aan. De luchtmacht was actief vanuit het huis en de Landmacht mocht dit huis gebruiken als uitvalsbasis naar hun 'main objective': AHOY. Er vond zelf een ontmoeting op afstand plaats met de zangeres van Cyprus. Zij ontving de woorden: 'Jesus loves you'. Met de band van Israël was een diepere ontmoeting waarbij Rick mocht getuigen van Jezus als de Messias die spoedig terugkomt.

**Arlette:** Is verbonden als leider aan Rijksgebed en Prayer Impact. Zij houdt een kort betoog over het belang van eenparig gebed. Zij spreekt de wens uit om met elkaar te bidden in een cirkel waarbij we elkaars handen vasthouden wat we ook hebben gedaan.

**Dorien:** Leider van 24-7 gebed in Nederland. Verteld over een droom van lang geleden waarin zij een net boven Elburg zag. Dit net had ook te maken met eenparig gebed (2 Kr.7:13-14). Dit net leidde haar uiteindelijk naar gebedshuizen die als een net met elkaar verbonden zijn. Dit net zal steeds fijnmaziger worden. Een andere droom gaat over een kleine bus die wordt ingeruild voor een grote bus. Sinds de corona crisis ziet zij die grote bus door de verbinding met andere gebedsnetwerken. Zij zegt dat ons land/mensen rein moeten worden.

**Jacqueline:** verbonden aan de huisgemeente van Mies en gitarist in de band. Krijgt een beeld van een Pauw. Veren zijn naar beneden en soms naar boven, landmacht en luchtmacht. Zij spreekt over de veelkleurigheid van de Pauw, maar ook over de ogen die zichtbaar worden als de veren opstaan. We gaan pas zien als de luchtmacht aan het werk gaat. Zien in de Geest. Ook spreken in de Geest.

**Sattya:** verbonden aan de NCOK gebedsgroep Kromhoutkazerne. Ziet in de Pauw ook een waarschuwing en roept ons op om waakzaam te zijn voor trots, totale toewijding en fellowship. Hierbij is nederigheid het belangrijkste aspect.

- 12.15 tot 12.30 Kringgebed  
Een prachtig moment waarin we krachtig voor ons land en in het bijzonder voor Rotterdam mochten danken en voor Den Haag bidden. Veel mensen hebben de indruk dat dit de stad is waar landelijke focus op moet zijn o.a. vanwege het parlement en andere overheden. Een speciaal gebed werd uitgesproken vanwege de beweging van minister Blok(tijdelijk naar economische zaken en milieu) en Kaag (vervanger van Blok op Buitenlandse zaken)
- 12.30 tot 13.30 uur Een heerlijke lunch met goede gesprekken
- 13.30 tot 14.00 uur Zingen en korte presentatie van [komezietholen.nl](https://komezietholen.nl) door Willem. Een voorbeeld uit een regio waarbij de huisgemeente de centrale plaats inneemt v.w.b. gemeente van God zijn. In de huisgroep vindt discipelschap plaats, iedereen heeft een buddy. Periodiek is er een celebration. Dit kan met meerdere huisgroepen/huisgemeenten of in de lokale kerk. De celebration in Tholen en

Zierikzee is eens in de maand een genezings- en bevrijdingsdienst. In Zierikzee wordt deze dienst in een café gehouden.

De visie is gebaseerd op een gedachte en geloof dat de verdrukking in ons land gaat toenemen en dat wij nu worden opgeroepen om ons persoonlijk gereed te maken (levensheiliging) en van daaruit een oproep naar de gemeenschap van Jezus Christus om zichzelf 'eindtijdbestendig' te maken. Lees het boekje ['van corona naar kruis, van kruis naar kroon'](#)

- 14.00 tot 14.30 In 3 groepen uiteen: Nederland Noord, midden, zuid
- 14.30 tot 15.00 uur presentatie door de kleine groepen

#### **Nederland Zuid:**

Hulpvragen staan onderaan dit document.

Zelf heb ik bij Zuid gezeten. Voor alle duidelijkheid: Rotterdam en Den Haag zaten bij Zuid. Een paar opmerkingen uit deze groep:

**Werner:** betrokken JHOP (Justice House Of Prayer - Den Haag) Geeft het belang aan van militaire terminologie, militair denken. 'Laat de wond schoon bloeden, daarna komt genezing'. Werner heeft ervaren dat de hemel op straat openbreekt voor evangelisten als er bidders op dat moment actief zijn (Landmacht-luchtmacht) Hij bereid zichzelf praktisch voor op een zware tijd door o.a. vrij te zijn van een hypotheek en hij heeft een moestuin.

**Arlette:** Al het onrecht in gebed voor de Hemelse rechtbank brengen.

**Michelle:** Er is een wereldwijd kartel van (witte boord) criminelen. Zij zijn diep geworteld in de Nederlandse maatschappij.

**Tanja** verbonden aan 24-7 gebed vermeld specifiek Human Trafficking met Nederland als doorvoerhaven.

**Mirjam** verbonden aan 24-7 gebed en een huisgemeente in het land van Altena getuigd: We hebben eerst jaren gebeden met een groep en ineens kwam er een doorbraak.

In dec.2020 was er een huisgemeente die 20 mensen tegelijk mocht dopen.

Een evangelisatiecampagne in onze regio waarbij circa 50 mensen betrokken waren. We hebben ons verspreid over 10 dorpen.

**Jacqueline:** Het is belangrijk om te weten wat jouw gebied is om je positie daadwerkelijk in te nemen. God wil mensen in positie brengen.

Algemeen: Huisgemeenten zijn Gods strategie. Volharden, diepgang, het kleine waarderen. Bidden voor vuur in de kerk. Wees een licht verspreider.

Durf over te dragen (o.a. door toerusting) en durf los te laten wat niet (meer) van jou is.

#### **Noord Nederland:**

**Reina** is verbonden aan de NCOK en verantwoordelijk voor het Kickstartprogramma voor (oud) militairen met PTSS.

Samenvatting van de presentatie uit het noordelijke deel van Nederland.

Wij zaten met mensen uit Groningen, Friesland, Gelderland, Overijssel en Utrecht bij elkaar.

We hebben geïnventariseerd welke initiatieven er op de verschillende plekken zijn en zien daarin dat God op verschillende plekken leiders laat opstaan, die hun positie in Het Koninkrijk innemen.

Dit zien wij als het visnet. Alle knopen waarvan dit net gemaakt is, stelt een leider voor. Die is weer verbonden met andere leiders.

We merken nu dat er nog gaten in het net zitten, maar dat er steeds meer connecties komen zodat deze gaten gedicht worden. En als de gaten klein genoeg zijn, kunnen we de vangst binnen halen.

Leiders worden toegevoegd doordat je in iemand een leider ziet. Bij één van ons wijst God ze letterlijk aan en mogen leiders in hun positie gezet worden.

Wat belangrijk is in deze connecties is de onderlinge verbondenheid. Het aangaan en onderhouden van relaties.

En als we samenkomen dat Gebed, Het Woord en Aanbidding centraal staan!!

Soms is er maar 1 iemand in je omgeving waar je mee connect. Maar begin met één meteen. Ga samen een discipelschaps-relatie aan.

Door deze samenkomsten leer je Het Koninkrijk te leven en zal er een natuurlijke selectie ontstaan. Mensen zullen afvallen omdat ze zich niet kunnen conformeren of zich niet thuis voelen.

We hebben een gebed over Noord Nederland uitgesproken en willen elkaar de volgende keer ontmoeten dmv een maaltijd houden met elkaar.

### **Midden Nederland:**

**Charles** is verbonden aan de NCOK. Adjudant van de Luchtmobiele brigade Buiten Dienst.

Uitkomst presentatie

Omdat gebleken is dat meerdere deelnemers geen militaire achtergrond hadden zijn eerst een paar algemene militaire begrippen en werkwijze(s) door mij uitgelegd om een beter inzicht te geven zodat men de vragen kon vertalen naar het geestelijke.

1. Is er een Landmacht / Luchtmacht in mijn regio.

De vertaalslag is dat er wel degelijk Landmacht / Luchtmacht in de regio's te vinden zijn in de vorm van locaties / kazernes t.w.:

- Kerken/ gemeente(n)
- Gebedshuizen
- Organisaties zoals b.v. Jeugd met een opdracht
- Onlinediensten, een door omstandigheden gecreëerde manier om samen te komen, m.n. mensen die drempelvrees hebben om naar een kerk te gaan.

- Ik (ik ben een plaats waar men terecht kan) Wij (zijn een plaats waar men terecht kan) - De werkvloer (daar waar je werkt en men jou (Christus) kan ontmoeten

2. Opereert de Landmacht/ Luchtmacht als een eenheid? Wat zijn de mogelijkheden.

Er werd besproken op welke wijze als eenheid geopereerd kan worden. Dit vond men een wat lastige vraag. Aangegeven werd dat veel zaken uit elkaar getrokken worden in de kerk terwijl het bij elkaar hoort.

Daaruit is voortgekomen:

- Er moeten bruggenbouwers komen (verbinders)

Daar is voor nodig:

- a. Nederigheid. Durf je de ander in een hoger aanzien/ status/ positie te erkennen.
- b. Vertrouwen. Dit kan alleen als je elkaar beter leert kennen.
- c. Elkaars talenten/ gaven (h)erkennen. Dat ontbreekt nogal al in kerken/ gemeenten.
- d. Daarvoor is nodig wijsheid/ inzicht. Maar dat is altijd al zo.
- e. Goed onderwijs geven m.b.t. discipelschap.
- f. Positie nemen in de geestelijke wereld. Realiseer je je welke autoriteit je heb en durf je de autoriteit te nemen.

g. Durf te vermanen. Men was het er over eens dat dit voor veel Christenen niet eenvoudig is om dit toe te passen.

- 15.00 tot 15.45 uur Interactief gedeelte: tussen de liederen door Getuigen en praten over lokale initiatieven en visie. Dhr. Patih Talapessy houdt een indrukwekkend betoog over Moluku for Israel. Lees hier meer: <https://malukuforisrael.com/>  
Gelijk daarna had de band 'toevallig' dit lied al klaar staan: [https://youtu.be/2jnSt\\_l-7mk](https://youtu.be/2jnSt_l-7mk) Sta op o kinderen van Israel
- 15.45 uur Afsluiting en zegen door Johan
- 15.45 tot 17.30 was er ruimte voor persoonlijk gebed of napraten

### Hulpvragen

Maak alle volken tot Mijn discipelen

1. Is er een Landmacht en een luchtmacht in mijn regio?
2. Opereert de Landmacht/Luchtmacht als een eenheid?

Wat zijn de mogelijkheden?

3. Hoe leidt de Heer ons naar een gezamenlijk optreden?

We hebben een discipel. Wat nu?

4. Zijn er kleine gemeenschappen in jouw Kerk / Regio?
5. Zijn deze eindtijd-bestendig?
6. Hoe leidt de Heer ons door de transitie?

Afsluitend woord van Willem:

Wat is het mooi om met zoveel van de Geest vervulde mensen aanwezig te zijn.

Persoonlijk heb ik genoten en heeft deze dag zoveel meer als mijn verwachting gebracht.

In mijn beleving was het volledig naar Zijn verwachting.

Ook mooi dat we na afloop nog wondertekenen van bevrijding mochten meemaken. Hier hadden we ons geheel niet naar uitgestrekt, maar als er kracht van de Heilige Geest aanwezig is dan zegt de Bijbel dat wondertekenen ons zullen navolgen. Ze zijn geen doel op zich, maar ze gaan gewoon plaatsvinden. Halleluja!

Mijn voorstel is om zaterdag 28 augustus weer zo'n dag te houden in ZUID NEDERLAND.

Dit doe ik met de oproep: NOORD en MIDDEN voel je vrij om jullie regio-bijeenkomst neer te zetten, maar voel je ook vooral vrij om in ZUID aan te sluiten!

Voel je vrij om aan te vullen in dit verslag waar ik in gebreke ben gebleven.

Gods rijkelijke zegen,

Willem Hoogenraad  
komezietholen.nl

Psalm 84

Hoe lieflijk zijn Uw woningen,  
HEERE van de legermachten.

Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen

naar de voorhoven van de HEERE;  
mijn hart en mijn lichaam  
roepen het uit tot de levende God.  
Zelfs vindt de mus een huis  
en de zwaluw haar nest,  
waarin zij haar jongen legt:  
bij Uw altaren,  
HEERE van de legermachten,  
mijn Koning en mijn God.  
Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen,  
zij loven U voortdurend.

Sela

Welzalig de mens van wie de kracht in U is  
in hun hart zijn de gebaande wegen.  
Gaan zij door het dal van de moerbeibomen,  
dan maken zij God tot hun bron;  
ook zal de regen hen overvloedig bedekken.

**Zij gaan voort van kracht tot kracht,**

zij zullen verschijnen voor God in Sion.

HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed,  
neem het ter ore, o God van Jakob.

Sela

O God, ons schild, zie  
en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.  
Want één dag in Uw voorhoven  
is beter dan duizend elders;  
ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God  
dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.  
Want God, de HEERE,  
is een zon en een schild,  
de HEERE zal genade en eer geven,  
Hij zal het goede niet onthouden  
aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.  
HEERE van de legermachten,  
welzalig de mens die op U vertrouwt.